

professor i Uppsala. Alla andra närvarande vid dopen var medlemmar i den stora Daurerska släkten, Carl Michaels farmors släkt.

Catharina Daurer hade som sextonåring gift sig med fyrtioettårige Johan Arndt Bellman, professor i romersk värtalighet i Uppsala, en lysande begåvning och mycket musikalisk. De gifte sig 1704, båda avled 1709 och tre små barn blev föräldralösa, Catharina 4 år, Jacob Martin 3 år och Johan 1 år. Lilla Catharina fick sitt andra hem hos morföräldrarna i det stora Daurerska huset i Stockholm men hos vem de två små gossarna placerades är trots all forskning okänt. De båda bröderna utvecklades mycket olika. Jacob Martin blev efter diverse äventyrligheter avsatt som konsul i Cadiz. Han stannade kvar i Spanien, gifte sig med en rik änka och levde till sin död som grand seigneur.³

Johan Bellman, Carl Michaels far, antogs 1728 som 21-åring vid Kanslikollegiet. Utan akademiska meriter fick han börja som renskrivare och gick den långa vägen. Han kände sig missgynnad och blev flera gånger förbigången vid tjänstetillsättningar.⁴

Släkten Daurer

Den äldste kände av släkten Daurer är Georg Daurer, född 1590 i Franken. Han var apotekare och gift med Jacobina Erndle, dotter till kejsar Rudolfs hovapotekare. Deras son Georg Christian föddes i Prag 1618 och kom till Sverige omkring 1641. I Stockholm fick han anställning hos Jacob du Rées, som ägde apoteket Markattan vid St Nygatan. Efter att ha gift sig med du Rées systerdotter Maria von Schoting, köpte Daurer apoteket. Maria hade växt upp i Göteborg, där hennes far var burggreve. År 1661 blev Georg Daurer förlamad och sängliggande till sin död 1664. Hans hustru Maria fortsatte att driva apoteket och efter mannens död fick hon övertaga hans privilegier.

I arton år ledde hon rörelsen med farmaceuter och tjänstefolk samtidigt som hon uppfostrade sina barn, det yngsta var sju år vid mannens bortgång. Innan hon dog kunde Maria ordna bröllop för sina fyra döttrar och närvara vid ende sonen Jacobs vigsel med Catharina von Santen.

³ Christopher Tärnströms resejournaler, Uppsala universitetsbibliotek.

⁴ M Nyström, Daurerska malmgården och släkten Bellman. S:t Eriks Årsbok 1987.

Catharinas morfar, *Jacob Daurer*, gifte sig med *Catharina von Santen*. Den ende sonen blev inte apotekare som sina förfäder utan ämbetsman. Jacob adlades 1701, titulerades assessor men utnämndes först 1711 utan att sedan tillträda någon tjänst. År 1740 föddes Carl Michael Bellman och bars till dopet av sin farmors mor Catharina Daurer. Tre år senare dog hon och därmed den sista med namnet Daurer⁹.

En fortfarande ofta citerad författare – Johan Gabriel Carlén – uttalade följande omdöme om Carl Michael Bellman:

”Man har påstått, att Bellman, medan han lefde, var föga aktad, till och med föga bekant, och att det var först vår tid förbehållet att göra honom rättvisa och låta nationen känna hvilken skatt hon egde i hans odödliga qväden. Ingenting kan imellertid vara falskare, hvilket tillräckligt bevisas af allt hvad vi redan anfört. ”Bellman var i sjelfva verket” anmärker en af våra främsta literatörer, ”under hela sin lefnad uppbyren såsom han förtjenade, känd och värderad bland alla klasser af nationen från de högsta till de lägsta. Alla sällskap, snart sagdt alla menniskor, täflade om hans umgänge och att se honom hos sig som gäst, och det fans nästan ingen person af någon slags utmärkelse, knappt någon af bildning, som ej känt och umgåtts med Bellman och som ej ansåg minnet deraf för en njutning och en ära.”¹⁰

”Känd och värderad bland alla klasser” – men av vilken anledning finner man då inte någon enda från denna stora släkt som med säkerhet går att identifiera inom hans vänkrets eller umgänge? Vid vigseln mellan Carl Michael Bellman och Lovisa Grönlund den 19 december 1777 var hans vänner Paul Sahlin och Johan Olofsson Schagerström cautionister. När de fyra barnen döptes fanns ingen ur den stora Daurerska släkten närvarande som gudföräldrar eller dopvittnen.

Carlén skrev att alla sällskap tävlade om hans umgänge. Det måste dock bestridas vad gäller de sista åren av Carl Michaels liv. Då hade minnet bleknat hos alla dem som känt umgänget med honom som ”en njutning och ära”.

Bellman avled den 11 februari 1795, glömd och fattig. Förtvivlad inför barnens och hustruns situation vilket framgår av en tidigare okänd skrivelse till kungen, dikterad fyra dagar före hans bortgång. Några få vänner fanns vid dödsbädden, men ingen ättling till den stora släkt som redovisats här.

⁹ Jacob och Catharina Daurers förhållanden kan närmare studeras i Sit Eriks årsbok 1987.

¹⁰ Johan Gabriel Carlén, C M Bellman. En lefnadsteckning. Stockholm 1879, s 41–42.

Släkttavla II

Anna Maria Daurer

1651–1714 g. 1677 med *Claes Wittmack* –1716
barn (6 levde ej 1715):

	<p><i>Anna Maria</i> 1678–1720</p>	<p><i>Catharina Maria</i> 1681–1728</p>	<p><i>Helena</i> 1684–1710</p>	<p><i>Claes</i> 1686–1726</p>
Warner Groens barn i 1:a äkt, m. <i>Christina Scharenberg</i> 1671–1698	g. 1699 m. Warner Groen i hans 2:a äktenskap (–1721)	g.m. Herman Witte teol.dr. 1666–1728	g.m. Abraham Grill 1674–1725 barn:	g. 1:o m. 1712 <i>Christina Groen</i> 1689–1714
<i>Christina</i> 1689–1714 g.m. <i>Claes Wittmack</i>	1) <i>Niclas</i> 1700–1755 ogift	barn:	1) <i>Antoni</i> 1705– Garphyttegrenen tvilling	son: <i>Werner Wittmack</i> 1713–
<i>Johanna</i> 1691–1713 g.m. Abraham Grill	2) <i>Johan</i> 1701–1776 g.m. Anna Fornelia 1710–	1) <i>Maria Catharina v. Witten</i> 1700–1781 g.m. 1719 Nils Assarsson 1677–1750 adl. Lagerstolpe barnlösa	2) (<i>Niclas</i>) <i>Claes</i> 1705–1767 Söderforsgrenen	g. 2:o m. 1718 <i>Petronella Lohé</i> 1696–1719
<i>Warner Warnersson</i> 1697–1732 ogift	3) <i>Anna Maria</i> 1702–1771 ogift	2) <i>Hedvig von Witten</i> 1712–1741 g.m. Jacob Danckwardt- Lillieström	3) <i>Abraham</i> 1707–1763 Godegårdsgrenen	son: <i>Claus Johan Wittmack</i> 1719
<i>Johan och Warner</i> döda som barn	4) <i>Maria Elisabeth</i> 1703–1766 g.m. Petter Steen (–1743) barnlösa	barn:	4) <i>Johan</i> 1708– levde 1737	g. 3:o m. 1722 <i>Anna Marg. von</i> <i>Walcker</i> 1694–1763
	5 o 6) <i>Johan Niclas</i> 1705 <i>Anna Helena</i> 1706 döda som barn	1) <i>Catharina 1728–1792</i> g.m. Carl Lagerberg	5) <i>Anna Maria</i> 1709–1778 g.m. Antoni Gemnich	omg.m. <i>Didrik Meijendorff von</i> <i>Yxkull</i> 1797–1763
	7) <i>Catharina</i> 1707– g.m. <i>Joachim Schultz</i> barnlösa	2) <i>Jacob Herman</i> 1730–1825 ättl. von Utfall, Uggla och Tottie	barn:	
	<i>Lorens</i> f.o.d. 1708	3) <i>Johan Niclas</i> 1731–1806 ättl. Wallenstierna, Alströmer, Heijkensköld	<i>Anna Maria</i> 1748–1809 g.m. Warner Groen	
	8) <i>Christina Johanna</i> 1720–1801 g 1745 <i>Anders Liedroth</i> 1701–1769 barnlösa	4) <i>Hedvig Charlotta</i> 1734–1778 g.m. Carl Uggla	1724–1811	
		5) <i>Guastaf Theodor</i> ogift		
		6) <i>Johanna Marg.</i> 1741–1763 g.m. Eric Tersmeden		

Släkttavla III

Helena Daurer g 1676 m. *Henrik König*
1653–1736 1642–1720

barn (3 barn döda i späda ålder):

<p><i>Christian</i> 1678–1762 g.m. <i>A. Margareta Weylandt</i> 1696–1731</p>	<p><i>Anna Catharina</i> 1683–1703 g.m. <i>Daniel von Höpken</i> 1669–1741</p>	<p><i>Helena Maria</i> 1684–1766 g. 1706 m. <i>Samuel von Hylteen</i> 1671–1738</p>	<p><i>Henrik</i> 1686–1736 g. 1716 m. <i>Petronella Schaeij</i> 1699–1793</p>	<p><i>Johan Fredrik</i> 1690–1759 g.m. <i>Cecilia von Kampen</i></p>	<p><i>Maria Eleonora</i> 1695–1778 g. 1713 m. <i>G.J. Conradi</i> 1679–1747</p>
barn:		barn:	barn:	barn:	
1) <i>Anna Helena</i>		(3 barn döda som små)	1) <i>Henrik</i> 1717–1785	<i>Georg H. Conradi</i> 1718–1795	
			g. 1:o m. <i>Elsa Beata Nissen</i>	g.m. <i>Elisabeth Groen</i> 1723–1799	